

- Wie waren ze
- Waar kwam het geloof vandaan
- Wat geloofden ze
- Hoe verging het ze.

**Wie waren ze.**

Lang geleden leefde ten noorden en in het noord-oosten van de Pyreneeën een gelukkig volk. Zij hadden, zeker voor die tijd, een behoorlijke vrijheid, zowel om te gaan en staan waar ze wilden als op het gebied van het geloof.

Welvarend omdat ze leefden langs een belangrijke Noord-Zuid handelsroute. In het zuiden lag immers Spanje.

Spanje was in die tijd onder Moors bewind. U weet het nog wel de expansie van de Moren werd door Karel Martel, een voorganger van Karel de Grote, in 760? bij de slag bij Portier gestopt. Hieraan hielden we het beroemde Roelandslied over. Spanje zelf bleef tot ca. 1460 onder Moors bewind.

Ondanks de overheersing was er in die tijd in Spanje een tamelijk grote tolerantie. Er leefden zowel Mohammedaanse als Christelijke en Joodse groepen vreedzaam naast en door elkander. Maar wat belangrijker was, is het feit dat de Moren over goede Universiteiten beschikten en ook toegang hadden tot de wetenschappelijke werken uit de Arabische wereld.

Dit straalde af op het gebied waar we het nu over hebben. Ook hier leefden sinds mensenheugenis Christenen en in mindere mate Joodse groepen naast elkaar.

Het gebied behoorde in die tijd niet tot Frankrijk maar had de naam Occitanie. De taal was ook niet Frans maar Occitaans.

**De wortels van het geloof.**

Om te kunnen zien waar de wortels liggen moeten we nog al teruggaan in de tijd namelijk de tijd rond het begin van de jaartelling.

Kort na de dood van Jezus van Nazaret verspreidde het Christelijke geloof zich in een snel tempo in alle richtingen uit. Hier in het westen hebben voornamelijk de apostelen Petrus en Paulus voor verspreiding gezorgd. Maar ieder weet dat er twaalf apostelen waren. Over de anderen is minder bekend.

Het geloof spreidde zich ook uit naar Egypte, Afrika en het Midden en zelfs het verre Oosten.

Aangezien er geen sprake was van een centrale leiding ontstonden er vele soorten ieder met hun eigen geschriften en evangeliën.

In het jaar 180 verklaart de bisschop van Lion voor het eerst dat de Katholieke kerk over 4 evangeliën beschikt Matheus, Markus, Lukas en Johannes. De andere geschriften kwamen niet met de officiële leer overeen. Het geloof werd gebaseerd op slechts vier (4) evangeliën uit de meer dan 30 evangeliën die toen bekend waren.

Van 216-276 leefde in Perzie Mani. Hij groeide op in een Joods Christelijke omgeving en werd de stichter van het Manicheïsme. Een **gnostische** stroming van het Christendom.

Pas in 1970 is in Keulen een oud manicheïstisch werk uit het oud koptisch vertaald. Deze geeft een behoorlijk inzicht in hetgeen deze stroming inhield.

Een van de bekendste Manicheïsten was de later tot de Katholieke leer bekeerde Augustinus.

Vanaf ca 270 werd het Manicheïsme vervolgd. Manus werd levend gevild en vervolgens onthoofd. Zijn hoofd werd op een staak gestoken en de rest van zijn lichaam werd aan de honden gevoerd.

Ondanks deze vervolgingen bleef het geloof bestaan en breide zich zelfs door de vele aanhangers uit .

Vanaf ca 700 ontstond in Klein Azie de secte van de Paulicanen deze waren sterk beïnvloed door de Manicheïsten. Ook deze secte werd vervolgd. In 872 worden de Armeense Paulianen door de keizer van Constantinopel verslagen en gedeporteerd naar de Balkan. Vele van hen gingen richting Bulgarije waar ze hen godsdienst konden blijven belijden. Nu wordt het omgevormd door de priester Bogomiel. Hierna worden zij Bogomielen genoemd. Het verhaal wordt eentonig want op een gegeven moment moeten ook deze vluchten.

Zij gaan voornamelijk richting Balkan waar al geloofsgenoten zijn maar gaan ook de Donau stroomopwaarts. Het geloof wordt meegenomen en langs deze rivier verspreid. Vanuit de Balkan verspreidde het geloof zich richting naar Italië, Zuid-Frankrijk en naar Occitanie.

### **Wat geloofden ze?**

Overtuiging van de katharen was dat, doordat de wereld vervuld was van ellende, dood, haat, verraad en egoïsme (en zeker in die tijd), deze wereld onmogelijk door een liefdevolle God kon zijn geschapen. Dit kon alleen een vrucht zijn van het kwade. Deze wereld was dus de wereld van de duivel! Jahweh de strenge jaloerse God van het oude testament, werd zelfs de God van de gewapenden genoemd, de slechte God.

### *Boedhisme*

*Kern van de boeddhistische leer is dat lijden onafscheidelijk aan het leven verbonden is. Het lijden komt voort uit gehechtheid en onwetendheid. Als iemand deze twee obstakels overwint, kan hij zijn lijden beëindigen, en bereik je de staat van het Nirwana.*

#### **Katholiek**

God is liefde en kwaad  
(*de toorn Gods, het boek van Job*)

Geloof in één God

God schiep de wereld zowel het goede als het kwade.  
de zielen en het lichaam.

#### **Kathaar**

God is liefde (de goede God)  
en er is een God van het kwade

Dualisme: Er is een goede en een slechte God (Duivel of Rex Mundi).

De goede God schiep de zielen.  
De kwade God (Duivel of Rex Mundi) de Dus God v/d wereld schiep de wereld. De zielen werden gevangen in het lichaam.  
Alle materie is een schepping van de slechte God.

*Twee scheppingsverhalen:*

*Katharen*

*De zielen waren gelukkig in het paradijs totdat de duivel de poort opende en ze op aarde liet vallen en niet meer terug konden. Zodra de zielen zich realiseerden wat zij kwijt waren geraakt werden zij bedroefd.*

*Daarna maakte de duivel met God een afspraak om de zielen een lichaam te geven zodat ze op aarde konden leven. De Duivel maakte het lichaam maar kon geen leven maken. (de goede) God blies het leven in. Hetgeen God inblies was het zijne terwijl het lichaam zelf van de Duivel bleef. Eenmaal in het lichaam vergaten de zielen welk geluk zij in de hemel hadden gekend. De incarnaties van de zielen gingen door totdat de zonden van het lichaam waren uitgeboet of door tussenkomst van de bonshommes werden gered.*

*(Bogomielen*

*Satan vatte het plan op de mens te scheppen om hem te dienen. Hij nam het leem van de aarde en vormde de mens naar zijn gelijkenis. En hij beval de engel uit de tweede hemel het lichaam van leem binnen te gaan; daarna nam hij nog een stuk en maakte een tweede lichaam in de gedaante van een vrouw, en hij beval de engel van de eerste hemel er binnen te gaan. De engelen weenden hevige toen zij zich omsloten zagen door dit sterfelijk omhulsel met kenbare vormen.*

*De herinnering aan de zuivere geest bleef in de mensen aanwezig nu moeten zij moeite doen om terug te keren naar het uitgangspunt.)*

De vader van Jezus was Jahweh deze God wordt door de katholieken aanbeden zij aanbidden dus de kwade God. Zij vertegenwoordigen dus ook de kwade God.

Erfzonde is uitgangspunt  
(door Adam en Eva begaan)

Het menselijk lichaam is geschapen door de kwade God. De ziel die in het lichaam gevangen zit, is geschapen door de Goede God. (de Slang in het paradijs had het goede verhaal!)

De Slang:

" Gij zult volstrekt niet sterven. Maar God weet, dat uw ogen zullen opengaan, wanneer gij daarvan eet, en dat gij gelijk aan God zult worden"..... " Toen sprak Jahweh God: Zie, door de kennis van goed en kwaad is de mens geworden als een van ons. Als hij nu zijn hand maar niet uitstrekt, om te plukken van de levensboom zodat hij ook nog eeuwig blijft. En daarom verdreef hij ze uit het paradijs.....

*De onvolmaakte staat van de mens komt volgens de kathaarse leer dus niet voort uit de zondeval van Adam en Eva maar door zijn onwetendheid over zijn ware aard die Goddelijk is. De slang in het aardse paradijs vertegenwoordigde dus niet het verkeerde maar sprak wel degelijk de waarheid. Christus is in deze leer (een boodschapper van) de Goede God die zegt dat iedereen in zijn diepste wezen aan elkaar gelijk is en de verwantschap met Christus is in elk mens aanwezig als de goddelijke vonk. Zij verwierpen dan ook de verlossing der zonden door zijn kruisdood. De katharen geloofden ook dat de ziel steeds tot God terugkeert en dit door vele levens (als man of vrouw) tot zij zich losmaakt uit de greep van de duivel of het kwade en niet meer herboren hoeft te worden.*

God is aanwezig in deze wereld

De goede God is niet op deze wereld

Jezus van Nazaret de Christus is ook God d.m.v. de heilige drie-eenheid. God de Vader, de Zoon en de H.Geest.

Jezus de Christus is een emancipatie van de Goede God. Dit naar het Johannes evangelie " en het woord is vlees geworden". Jezus was rechtstreeks via Maria uit God geboren.

*\*) Christus was niet zijn achternaam maar een soort titel dit betekende de ingewijde. (zoals er wel meer Christus waren. Dus eigenlijk Jezus de ingewijde)*

Hij had geen echt lichaam daarom was de maar een middel voor een overgang terug naar het God.

(zie het pas vertaalde Judasevangelie, waarin Judas de opdracht van Jezus krijgt om hem te verraden zodat hij kon sterven om het Goddelijke te bereiken)

Jezus spreekt alleen maar over liefde in geen enkel mij bekend stuk spreekt hij over vergelding of straffen van god. God (Jaweh) spreekt wel over straffen en beproeven zie bijv het boek Job en ook HIJ straft zelf ook. Hij maakt bijvoorbeeld zoutpilaren van vluchtende mensen uit Sodom en Gomorra. Hierdoor kan m.i. Jezus geen deel uit maken van een drie-eenheid met Jaweh! (Overigens is de goddelijkheid en de drie-eenheid pas bedacht in 325 tijdens het concilie van Nicea)

Dit ondersteunt ook de gedachte dat hij of een (vertegenwoordiger van een) andere God is of gewoon een profeet of leraar.

Leeft een keer

Reïncarnatie (max 9x)

Als goed geleefd na wederopstanding naar hemel met lichaam en ziel.

De ziel kan na een goed leven direct terug naar god, zoniet dan nog meer kansen (reïncarnatie)

Wederopstanding ook van het lichaam  
Bij de dood wordt de ziel tijdelijk gescheiden v/h lichaam. Bij de wederopstanding wordt de ziel weer bij het lichaam gevoegd het vlees komt letterlijk weer aan de botten. (verbranding van de ketters voorkomt de wederopstandingsmogelijkheid)

Alleen de ziel gaat verder  
het lichaam vergaat en is niet meer van belang.

Oude en nieuwe testament

Alleen nieuwe testament  
Het oude Testament was geschreven voor de kwade God en was dus slecht. De belangrijkste boeken waren het evangelie van Johannes en de "Ondervraging van Johannes" dit is een dialoog tussen Jezus en Johannes.  
*(Het Johannes evangelie wordt in veel gnostische stromingen als belangrijkste document gezien!)*

Alleen voor de priesters in Latijn

Voor ieder beschikbaar in het Occitaans (de volkstaal)! De kinderen leerden al - voornamelijk van de parfaites- in Occitaans lezen in het Nieuwe Testament.

Geweld is veroorloofd voor redding van de mens.

Geweld is nooit geoorloofd.

Voor het goede doel mag je liegen

Moest altijd de waarheid spreken

al was het ten nadele van jezelf.

*Tijdens de verhoren van de katharen werd wel gezegd: " Ik ben gewelddadig, ik slaap met een vrouw, ik eet vlees en ik lieg terwijl ik gezworen heb de waarheid te spreken, ik ben dus een goed katholiek".*

Kerkbelasting, 10% van inkomen	Vrijwillige bijdragen
Kerkgebouwen	Gebouwen zijn niet nodig (alles zit in je)
Priesters leefden in welvaart	Priesters (perfecten) leefden eenvoudig, vaak in armoe (hoewel zij vaak van hoge/rijke afkomst waren).
Kerk bemiddelt exclusief in met God.	De mens zelf kan met God in contact komen.
Alleen mannen werden priester.	Mannen en vrouwen priester (perfecten en parfaites ofwel bon hommes/bon femmes) M/V zijn in alles gelijk!

*Eens waren er onderhandelingen tussen de Katharen en de Katholieken. De katharen hadden ook enkele vrouwen als onderhandelaar gezonden. De katholieken vonden dat onwaardig en verlieten de onderhandelruimte zonder te praten!*

Celibaat voor priesters	Celibaat voor priesters (m/v)
-------------------------	-------------------------------

*De Kathaarse priesters, Parfaits/parfaites genaamd, leefden vooral ascetisch, waren allen vegetariërs en zij kastijden zelfs hun lichaam wanneer het zondig was geweest. Zij droegen een lange donkerblauwe pij en hadden lang haar en een baard. (tijdens de vervolgingen gingen ze, om niet op te vallen, zich wel scheren en anders kleden.)*

7 sacramenten	2 sacramenten geen kinderdoop, huwelijk, eucharistie (kannibalisme!) communie en biecht.
---------------	--

Ontvangen van H.Geest door communie.	De heilige geest komt door handoplegging in je. <i>(de communie is een vorm van kannibalisme bovendien is het onwaardig om god te eten en te laten verwerken en uiteindelijk uit te poepen)</i>
--------------------------------------	--

*p.s. Rond 1290 moest een groep Flagellanten (Sint Maartensmannen), zich op last van de Utrechtse Bisschop vestigen in een landstreek die het domein was van wilde geiten, namelijk het woeste gebied achter Fulnaho (Vollenhove). Deze Flagellanten (Sint Maartensmannen), was een godsdienstige secte, van oorsprong afkomstig uit Italië, Frankrijk, Duitsland en Nederland. De leden van deze secte droegen kruisen op hun kleren en zongen Gods woord. In geestesvervoering geraakt kastijdden ze zich zelf en elkaar.*

- Hoe verging het ze

De Kathaarse godsdienst was een doorn in het oog van de Katholieken. Het was een individueel geloof die een groot deel van de kerk als organisatie overbodig maakte. De gebouwen waren niet van belang, het ging om het innerlijk van de mens. De priester was niet

noodzakelijk voor contact met God. En bovenal de katharen betaalden geen kerkbelasting, deze bedroeg 10% van het inkomen.

De katholieke kerk, die zelf nog maar net de schisma van 1054 overleefde, zag de invloed van deze gnostische stroming toenemen. Zij pakte het dan ook zo snel mogelijk aan. Vanuit het noorden waar al in 1143 een Kathaarse Bisschop in Keulen wordt berecht, naar het zuiden. In het zuiden lukte het niet de verspreiding tegen te houden. Enkele Centra waren Bezier, Toulouse en Albi. Vanuit deze stad komt de naam Albigenzen, zoals de Katharen ook wel worden genoemd.

Aanvankelijk poogde de kerk om middels goed opgeleide monniken het katholicisme een nieuw leven in te blazen.

Als belangrijkste wordt de monnik Dominicus genoemd. De orde die hij stichtte werd later de zo gehate Dominicaner orde. De belangrijkste uitvoerders van de inquisitie. Als Dominicus dat had geweten, had hij zich waarschijnlijk in zijn graf omgedraaid.

In de liberale zuidelijke omgeving was een openbaar debat over belangrijke zaken al heel gewoon. Dus ook over het geloof werd openbaar gedebatteerd tussen vertegenwoordigers van beide geloven. De katholieken konden de katharen niet van hun gelijk overtuigen. Dit kwam mede doordat de Katharen een zeer uitgebreide kennis bezaten van de geschriften en veelal een zeer goede opleiding hadden genoten (veel parfaites waren van adel, die al hun goederen voor het ware geloof hadden opgegeven!).

De RK Priesters hadden vanwege hun meestal nog al luxe leven ook al veel minder invloed dan de streng en sober levende parfaites, die het goede voorbeeld gaven.

Toen dit concept niet bleek te werken zocht de Paus op een andere methode. De moord op een pauselijke prediker/ gezand gaf de Paus een goede rede om het met wapenen op te lossen. De kerk had zelf geen leger daarom vroeg hij de Franse koning om gewapend in te grijpen. Deze wilde dat niet. En na langere tijd bleek een edelman van lagere adel bereid deze taak op zich te nemen. Het was Simon de Montfort uit Noord Frankrijk. Het leger dat hij meenam bestond grotendeels uit avonturiers die ook nog van de kerk een aflaat kregen als zij 40 dagen hadden gestreden. Een aflaat is kwijtschelding van alle begane zonden. In een aantal gevallen kregen ze zelfs een aflaat voor de toekomst.

In het voorjaar van 1209 verzamelden zo'n 20.000 manschappen zich in Lyon om van daaruit ten strijde te trekken.

Op 20 juli waren zij voor de poorten van de stad Bezier. Hier eisten ze de uitlevering van 222 perfecten en overgave. Dit werd door de leiding geweigerd. Wij leveren geen burgers uit. Hier in het zuiden werd de leiding van de steden al gekozen. Overgave zou ook een einde betekenen aan deze vrijheden. Echter door een ongelukkig voorval viel de stad in handen van het leger. Niet wetende wie ze moesten hebben werd de opdracht gegeven " Dood hen allen God zal de zijnen wel kennen". En zo werden ca 20.000 burgers, mannen, vrouwen, kinderen priesters vermoord. Vervolgens werd de stad in brand gestoken.

Het leger trok een spoor van moord en terreur door het land. Carcassonne (de film van King Arthur werd hier opgenomen) viel ongeschonden in handen van dit leger. Het is niet duidelijk of dit nu kwam door onderhandeling of dat de gehele bevolking, die het verhaal van Bezier al had vernomen was gevlucht. Deze stad werd het nieuwe hoofdkwartier van Simon de Montfort.

De gruwelijke afslachting van de burgers had afschuw gewekt in geheel Europa.

De kerk wilde de kettters wel straffen maar had de middelen daarvoor niet. Er was namelijk een probleem gerezen. een vertegenwoordiger van de Paus had al gezegd: "Hoewel ik de dood van de vijanden van Christus wens, kan ik ze, als monnik en priester, niet ter dood brengen."

Er werden 48 regels opgesteld om dit te regelen. ( de regels van Pamiers een stadje NW van Carcassonne)

Van belang was **Regel 25**: Niemand zal veroordeeld worden tot ketter, behalve op getuigenis van bisschoppen of priesters. (verhaal van oude vrouw die op sterven lag: Na haar bekentenis werd ze met bed en al op de brandstapel verbrand) Vooral deze bepaling was belangrijk. De kerk werd inzake kettervervolging tegelijk aanklager en rechter. De kerk bepaalde de straf!!! Hiermee deed de inquisitie feitelijk zijn intrede in Zuid-Frankrijk De kerk veroordeelde en de burgerlijke macht voerde de veroordeling uit. Een innige samenwerking tussen de kerk en de staat. Een echt één tweetje tussen de kerk en de koning: De kerk erkende en kroonde de koningen en de koningen steunden de kerk.

[De inquisitie werd het meest gehate instrument en heeft niet alleen in Frankrijk bestaan maar kwam in vrijwel geheel Europa tot stand. In Frankrijk werd het bij de Franse Revolutie in 1789 afgeschaft! Napoleon liet zich ook niet door een vertegenwoordiger van de kerk tot Keizer kronen Hij zette zelf de kroon op zijn hoofd!!]

Er volgde nog een tweede kruistocht waaraan de Franse koning wel meedeed.

De inquisitie deed haar werk grondig, de laatste verbranding van een kathaar was in 1329 te Carcassonne.

Hoe werkten ze?

Alle gelovigen i/d kerk bijeen. Indringende preek en belofte van vergeving ingeval nu werd opgebiecht. Bij biecht moesten de gelovigen 2 namen noemen. Dan kon vergeving volgen.

Straffen: Een op de kleding genaaid kruis dragen van voorgeschreven grootte (de Jodenster is door de Duitsers hieraan ontleend), verbeurt verklaring van bezittingen, gevang (licht en zwaar) Brandstapel.

Het graafschap Toulouse (Occitanië) werd later aan Frankrijk toegevoegd.

Er zijn vele gelovigen en totaal ca 5.000 perfecten verbrand.

Daarnaast is de gehele bevolking meerdere steden totaal vermoord Bezier ca 20.000 en van meerdere kleine steden.

Hoezo waren de katholieken onder leiding van de Paus een werktuig van de duivel de Rex Mundi; de belichaming van het kwaad op de wereld?

Is dit nog actueel? ja

Inquisitie: Inquisitie bestaat nog wel maar heeft geen wereldse tanden meer. Ex - communicatie , verbod tot uitoefenen van bepaalde functies binnen den kerk e.d.

Zie ook Geen doodstraf voor bekeerde Afgaan

Nog steeds bang voor Kathaarse gedachtengoed: Zie encycliek van de Paus voorjaar 2006.

## Geschiedenis van de Katharen in jaartallen

- Essenen
- 033 Overlijden Jezus
- 070 Verovering Jeruzalem verwoesting van de tempel door de Romeinen  
verspreiding van het Joodse volk
- 240 Prediking van Mani ontstaan Manigeërs (*dualisme heeft veel overeenkomsten met de Katharen. De aarde en het lichaam zijn een schepping v/d Duivel*)
- 276 Mani wordt levend gevild en onthoofd. Verspreiding godsdienst ging door.
- 386 Augustinus bekeert van het Manicheïsme naar Katholieke geloof
- 872 De Armeense Paulianen (een Manicheïstische stroming) werden verslagen en naar de Balkan gedeporteerd.
- 969 Na dood van Tsaar Peter van Bulgarije, verspreiding Bogomielen vrnl. naar Westen [Balkan, Kroatië, Servie, Bosnie, N. Italië]
- 977 De monnik Cosmas schrijft in een boek over de priester Bogomiel (liefde van God) die leefde in Bulgarije
- 1012 Eerste Katharen in Zuid Frankrijk. (*Verspreiding van Bogomielen/Katharisme stroomopwaards langs de Donau tot in Keulen, Vlaanderen en N. Frankrijk*)
- 1118 Oprichting Orde der Tempeliers
- 1019 Franse koning Robert II laat in Orléans 13 personen, zowel geestelijken als leken verbranden. *Het is het eerste voorbeeld in Europa van een executie door de vuurdood*
- 1054 Schisma Katholieke en Orthodoxe kerk (hoofdzetel te Constantinopel)
- 1075 Cosma I keizer van Constantinopel begint vervolging Bogomielen (arrestatie van Basil)
- 1142 In Keulen worden de eerste Kethers verbrand.
- 1143 Berechting van een Kathaarse Bishop in Keulen
- 1143 Vanuit de Balkan vluchten de Bogomielen naar Europa. Zij zijn vermoedelijk de stichters van het Katharisme in de Languedoc
- 1145 Bijna overal in het graafschap Toulouse vind je Katharen.
- 1163 Katholieke bisschoppen kwamen bij Tours bijeen voor beraad over Katharen
- 1167 Katharenconcilie in Saint-Félix-de-Caraman (tegenwoordig Saint-Félix-de-Lauragais) De aanwezigheid van Bogomiele bisschop Nicetas geeft een duidelijke verbinding aan met de Bogomielen
- 1179 Paus Alexander spreekt banvloek uit over de Katharen
- 1203 Paus zendt de Katharen een gezand om hun van hun ongelijk te overtuigen
- 1204 Het komt tot een openlijke botsing tussen de Katharen en de Paus (Montesegur wordt reeds versterkt) De Franse koning had geen interesse in deelname.
- 1206 Begin van de prediking van Dominicus.
- 1207 Een openbaar debat tussen Dominicus en de Kathaarse geleerde Guilhabert Dominicus overtuigde Guilhabert niet.
- 1208 Pauselijke gezand en prediker Castelleu wordt op de Rhone vermoord *Dit is de directe aanleiding voor de Paus Innocentius III om de Katharen **gewapend te bestrijden** 20.000 man onder de wapenen. Op 10 maart 1208 worden de Katharen vogelvrij verklaard.*
- 1209 Begin van de Kruistocht met hulp v.d. Noord-Franse adel onder Leiding van Simon de Montfort (*Slechts 40 dagen vechten tegen de ongewapende Katharen volstond voor een volledige aflat, = vergeving van alle zonden*)
- 1209 Val van Béziers. *Op 22 juni weigerde Beziens ca.222 Kathaarse perfecti aan de troepen uit te leveren -wij leveren geen burgers uit- daarop werden ca. 20.000 burgers vermoord, waarvan mogelijk ca. 25% Kathaar was. God zou de zijnen wel herkennen. Op naar Carcassonne. (Deze massale slachtingen onder katholieken en katharen, veroorzaakte een beroering in geheel Europa. In de literatuur wordt vermeld dat deze schokkende gebeurtenis het aanzien van de katholieke kerk zodanig aantastte dat zij nooit meer het beoogde doel van mondiaal heerser zou bereiken. Later werd dit mede de aanleiding tot het instellen van de inquisitie.)*



- 1209 Val van Carcassonne. *[de bevolking mocht gaan met achterlating van alles]*  
 1209 Eerste brandstapel voor ketters in Castres.  
 1210 Op 12 juli 1210 val van Minerve ca 180 perfecten op brandstapel  
 1211 Opstelling van de Regels van Pamier (begin van de **inquisitie**).  
*(Uitgenodigd waren de katholieke prelaten van de kruistocht en de Noord-Franse ridders die hij op zijn veroverde gebieden had ingezet.*

*Doel van het 'parlement' was om "regels op te stellen en te proclameren die passend zijn voor de situatie, en die garanties bieden aan de kerk, de rijken en de armen."*

*Er was namelijk een probleem gerezen. Arnaud-Amaury had al gezegd: "Hoewel ik de dood van de vijanden van Christus wens, kan ik ze, als monnik en priester, niet ter dood brengen." Er werden 48 regels opgesteld om alles te regelen van belang was **Regel 25**: Niemand zal veroordeeld worden tot ketter, behalve op getuigenis van bisschoppen of priesters. Vooral deze bepaling was belangrijk. De kerk werd inzake kettervervolgning tegelijk aanklager en rechter.*

*Hiermee deed de inquisitie feitelijk zijn intrede in Zuid-Frankrijk De kerk veroordeelde en de burgerlijke macht voerde de veroordeling uit. Een innige samenwerking tussen de kerk en de staat. [De inquisitie heeft in Frankrijk bestaan tot het begin van de Franse Revolutie in 1789!]*

- 1213 Slag bij Muret.  
 1217 Einde eerste Kruistocht  
 1218 Dood van Simon de Montfort (de leider van de Kruistocht).  
 1226 Aanvang 2<sup>e</sup> kruistocht van Lodewijk IX. *Hij voegde Occitanië toe aan Frankrijk*  
 1229 Einde 2<sup>e</sup> Kruistocht. Capitulatie van Raymond VII  
 1229 Stichting van de katholieke universiteit Toulouse. *(als Katholiek bolwerk)*  
 1229 De Parfaites (volmaakten, priesters) duiken onder.  
 1232 Paus Gregorius IX vertrouwt de **inquisitie** aan de Dominicanen toe.  
*(Zij staan onder rechtstreeks pauselijk gezag, ook bisschoppen kunnen nu worden veroordeeld.)*  
 1242 Moord op 10 inquisiteurs en hun gevolg in Avignonnet;"  
 1243 De ondervragingsmethode v.d. Inquisitie wordt uitgebreid met lichamelijke foltering. *(Dit was een formalisering van het gebruik. Na bekentenis werden de ketters op de brandstapel gezet. Als er overleden en begraven ketters werden gevonden, werden hun lijken opgegraven en alsnog verbrand.)*  
 1244 Op 16 maart 1244 Montségur valt. Diezelfde dag werden 225 mannelijke en vrouwelijke perfecten op een groot vuur verbrand.  
 1271 Het graafschap Toulouse wordt bij het Franse koninkrijk getrokken.  
 1307 Franse invallen bij tempeliers [vrijdag 13 oktober]  
 1312 Opheffing Orde van de Tempeliers door Paus  
 1314 18 maart werd de Grootmeester van de Tempeliers Jacques de Molay en Grootgouverneur van Normandië Godefroid de Chasney in Parijs op de brandstapel ter dood gebracht.  
 1329 Laatste bekende brandstapel voor katharen in Carcassonne.